



focus

FOCUS BLOK 2

CORONA-AANVULLING GESPREK 2

DE STEM VAN JEZUS

Aanvulling op het gespreksmateriaal

Deze aanvulling is bedoeld voor kringen en mensen die in de context van de corona-crisis het materiaal van het Focusraject willen blijven gebruiken. In principe is het oorspronkelijke materiaal nog steeds goed bruikbaar. Liederen, gebedstips, filmpjes en de onderdelen 'Verhalen Delen' blijven te gebruiken. In aanvulling daarop staan hier een aantal gespreksvragen en bewegingsoefeningen die wat meer passen in de huidige omstandigheden. Je kunt deze gebruiken als vervanging van óf aanvulling op die onderdelen in het Focus Werkboek. We laten je daar graag vrij in.



In aanvulling op het onderdeel 'Bijbelstudie' (pag. 64-67)

1. Alles was anders geworden: Jezus was overleden, de discipelen wisten het niet meer. Daarom grijpen ze terug op hun oude routines en pakken ze hun voormalige werk op. Maar als ze aan de slag gaan, vangen ze niets. Als Jezus hen een vraag stelt, herkennen zij hem niet. Misschien herken je de teleurstelling, lukt het thuiswerken niet, of ervaar je spanning vanwege je gezondheid, je bedrijf of je geliefden. Is er nog ruimte voor God om tot je te spreken?
2. Jezus spreekt in dit gedeelte over hele concrete dingen: brood, vis, voedsel, vistechnieken. Zoeken wij zijn advies ook in zulke concrete zaken? Of maken we een onderscheid tussen het 'geestelijke' leven en het 'aardse' leven?
3. Jezus schakelt de discipelen in om zijn doel te bereiken. Er is rijk voorzien in vis, maar de discipelen zullen die vissen zelf moeten verzamelen. Wat betekent het voor jou dat Jezus gebruik maakt van de vaardigheden van de discipelen?
4. 'Werp je net uit aan de andere kant'. Er zijn mensen die zeggen dat deze crisis een kans is voor de kerk, om dingen anders te doen dan anders. Nu de 'normale' manier van kerk-zijn niet meer mogelijk is, ontstaan er overal nieuwe initiatieven. Dat geldt voor de kerk, maar het kan natuurlijk ook voor jónu gelden. Hoe zou je deze crisis kunnen gebruiken om je geloofsleven door God te laten vernieuwen?



In aanvulling op het onderdeel 'In beweging' (pag. 68)

1. Houd een week lang een dagboek bij waarin je opschrijft wanneer en hoe je Gods stem ervaart.
2. Jezus roept de discipelen op om hun dagelijkse werk heel anders te doen. Bedenk voor jezelf of God in deze tijd ook iets anders of nieuws vraagt van jou of je kerk, en hoe dat eruit zou kunnen zien.
3. De gehoorzaamheid aan Jezus leidt bij de discipelen tot overvloed. Aan het einde tellen zij hun zegeningen, en zijn ze niet meer bezig met de eerdere teleurstelling. Een gevaar in onze omstandigheden is dat wij verblind worden door onze teleurstelling. Tel je zegeningen eens: schrijf iedere dag op wat er goed was, en waarin je Gods zegen ervaart.

Suggestie: sommige mensen gebruiken een whatsapp groep om iedere dag een dankpunt of een ervaren zegen met elkaar te delen: "10.000 redenen tot dankbaarheid."



In aanvulling op het onderdeel 'Gebed' (pag. 68)

Dank God voor materiële dingen die je als een zegen van Hem ervaart. Denk ook na over materiële noden bij jezelf of anderen, waarin je graag zou zien dat God voorziet. Durf erom te bidden!