

Programma inloopconcert 12 maart 2022
Hervormde Gemeente Schoonhoven

*Inzameling voor en denken aan inwoners
van Oekraïne*



Medewerkende organisten:

- ❖ Kees de Bruin
- ❖ Marc van Bommel
- ❖ Frans Schilt
- ❖ Pieter de Hon
- ❖ Cees Zuijderduijn

Programma

14.00 - 14.30 uur:

Orgel/piano: Kees de Bruin
m.m.v. Nanette Maaijen (sopraan)

Op orgel:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Erbarme dich (met solist) | J.S. Bach |
| 2. Anthem (uit: Chess) | B. Andersson /B. Ulvaeus |
| 3. Adagio | R. Lovland |
| 4. Turn your eyes upon Jesus (met solist) | H.H. Lemmel |
| 5. Let there be peace on earth | J. Jackson-Miller |

Op piano:

- | | |
|--|-------------|
| 6. Amazing grace / My chains are gone (met solist) | C. Tomlin |
| 7. Hoop | L. van Dijk |

14:30 – 15:00 uur:

Orgel: Marc van Bommel

- | | |
|--|----------------|
| 1. O Ewigkeit, du Donnerwort | Franz Schmidt |
| 2. Was mein Gott will | Franz Schmidt |
| 3. Berceuse | Louis Vierne |
| 4. Lied | Louis Vierne |
| 5. O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen | Franz Schmidt |
| 6. Blijf mij nabij wanneer het duister daalt | Dick Sanderman |

15:00 – 15:40

Orgel: Frans Schilt
m.m.v. Nanette Maaijen (sopraan)

J.S. Bach (1685-1750)

De orgelbewerkingen worden voorafgegaan door het koraal, gezongen door Nanette Maaijen-Eskes

Uit het "Orgel-Büchlein":

1. Koraal (uit cantate BWV 90)
Vater unser im Himmelreich (BWV 636)
2. Koraal (uit cantate BWV 402)
O Mensch, beweine dein Sünde groß (BWV 622)

3. Koraal (uit cantate BWV 431)
Wenn wir in höchsten Nöten sein (BWV 641)

4. Koraal (uit cantate BWV 185)
Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christus (BWV 639)

Uit de "Schübler Choräle":

5. Koraal (uit cantate BWV 140)
Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645)

15.40 - 16.20

Orgel: Pieter de Hon

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Sjtsje ne vmerla Oekrajiny | (Oekraïens volkslied) - trad. |
| 2. Erbarme dich (BWV 721) | J.S. Bach |
| 3. U bid ik aan, o macht der liefde | K.J. Mulder |
| (De melodie van dit lied is van oorsprong gemaakt door Dimitry Bortniansky, geboren in Oekraïne) | |
| 4. Lied op de melodie van Psalm 119 * | tekst Ria Borkent - M. den Toom) |
| 5. Adagio uit Symfonie III | A. Guilmant |
| 6. Elegie voor de slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne - Nobuyuki Tsujii | |
| <i>Deze blinde Japanse pianist componeerde dit stuk, onder de titel 'Elegy for the Victims of the Earthquake and Tsunami' voor de slachtoffers van de aardbeving/tsunami in Japan op 11 maart 2011, Vanmiddag ben ik zo vrij dit stuk om te dopen tot 'Elegie voor de slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne)</i> | |
| 7. Geef vrede Heer, geef vrede * | trad. |

* Bij lied 4 en 7 kan door de aanwezigen worden meegezongen, tekst op laatste bladzijde programma

16:20 – 17:00

Orgel: Cees Zuijderduijn

- | | |
|---|--|
| 1. Meditatie over Psalm 141 | John Propitius |
| 2. U bid ik aan, o Macht der Liefde | Bewerking Jan Zwart,
melodie D. Bortnianski |
| 3. Psalm 119 | Dick Sanderman |
| 4. Benedictus (The Armed Man, A Mass for Peace) | Karl Jenkins |
| 5. Als g'in nood gezeten | Martin Mans |
| 6. Psalm 121 | John Propitius |
| 7. Blijf bij mij, Heer | Klaas Jan Mulder |

Tekst bij lied op melodie van Psalm 119:

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Geef vrede Heer, geef vrede:

Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
Die voor ons heeft geleden,
Gestreden onze strijd,
Opdat wij zouden leven
Bevrijd van angst en pijn,
De mensen blijdschap geven
En vredestichters zijn.